

februari 2014

SamenKerk ¹

Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam

60 jaar dienstbaarheid

pagina 4

God wil de mens
nabij zijn

pagina 18

Doen wat je gevraagd wordt

In dit nummer

'Doe maar wat je gevraagd wordt'	4
Cyrellus en Methodius	6
In memoriam Stefan van Aken	7
Broeders en zusters van elkaar	8
Een glorieuze geschiedenis	10
Vastenactie 2014	12
Van Onderop	14
Vermeldenswaard	16
In de ban van het celibaat	17
God wil de mens nabij zijn	18
Kerkbalans	20
Uit de kroniek en agenda	21
Nieuwjaarsreceptie	22
'n Beetje Crypto	24
Onbekende geschiedenis	25
Jongerenpagina's	26
Jubilea	28
Personalia	30
Belicht	32

Colofon

Samen Kerk is het informatieblad binnen het Bisdom Haarlem - Amsterdam en verschijnt tienmaal per jaar nummer 1 jaargang nr. 39

Verantwoordelijke redactie:
Margot de Zeeuw,
Wim Peeters, hoofdredacteur

Redactieadres:
Samen Kerk
Postbus 1053,
2001 BB Haarlem
Telefoon: (023) 511 26 60
Faxnummer: (023) 511 26 59
Giro 43509
E-mail: pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Internet: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Medewerkers:
Marcel Poorthuis (Parels uit de Schattengrot)
Hein-Jan van Ogtrop (Kerkengek)
Floor Twisk (Onbekende Geschiedenis)
Stefan en Lisette van Aken (Huwelijk en Gezin)

Evert Veldman (Wereldwijd)
Mirjam Spruit - Borst (Catechese)
Berry Klaassens
Marius van der Knaap (Jongerenpagina's)

Abonnementsprijs:
€ 30,00 per jaar; buitenland: € 36,00 per jaar
Abonnementenadministratie: (023) 511 26 40

Advertenties:
Borgerpark Media
Postbus 8027
6060 AA Posterholt
Telefoon: (0475) 711 362
E-mail: info@borgerparkmedia.nl
www.borgerparkmedia.nl

Vormgeving/technische realisatie:
Novente vormgevers, Lunteren

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. Van sommige teksten en illustraties is de herkomst niet te achterhalen. Verantwoordelijken kunnen reageren via bovenstaand adres.

Overgave

“Het waren de langste en gezelligste vergaderingen van het bisdom,” aldus Mirjam Spruit tijdens de Eucharistieviering op 27 januari in een overvolle Dionysiuskerk in Heerhugowaard. We waren daar bij elkaar om afscheid te nemen van Stefan van Aken. Stefan vormde samen met zijn vrouw Lisette de afdeling Huwelijk & Gezin van ons bisdom, maar hij was ook redactielid van Samen Kerk. En inderdaad: we hebben talloze urenlange vergaderingen gehad, waarin geen onderwerp werd geschuwd. Vaak ging het over Stefans passie, de Theologie van het Lichaam, maar vaak ook over ‘de toestand van de wereld’, over de rol van vaders bij de opvoeding, over ethische kwesties op medisch gebied, over de kinderen, de politiek, het geloof, de kerk.... We waren het lang niet altijd met elkaar eens en er waren allerlei onderwerpen waar we als redactieleden echt verschillend over dachten. Ik hoor Stefan nog zeggen: “Ja, sorry hoor, maar....” als hij ergens een andere mening over had. Het mooie was echter dat de soms heftige discussies nooit ontaardden. Inderdaad: het bleef gezellig, we konden blijven lachen en we bleven als redactieleden elkaar altijd nabij.

We hebben in december nog een prachtig Kerstdiner gehad. Stefan en Lisette waren daarbij. Eerlijk gezegd had ik me er niet op voorbereid dat dit de laatste keer zou zijn dat ik Stefan zou zien en spreken. Hij was er, het was gezellig, we hebben gekletst. We maakten zelfs een afspraak voor ergens een keer in januari, als hij weer terug zou zijn uit het Duitse ziekenhuis. Het was weliswaar onder voorbehoud, maar toch...

Stefan en Lisette hebben een blog bijgehouden de afgelopen tien maanden. Openhartig hebben ze daarin gedeeld hoe ze met het naderende einde van Stefan omgingen. Als echtpaar en als gezin, in worsteling en in overgave. Ontroerend vond ik te lezen hoe Stefan uiteindelijk hun huwelijk, Lisette en de kinderen heeft teruggegeven aan God, ze bewust heeft los gelaten. Daarmee bracht hij in de praktijk wat misschien wel het allermoeilijkst is: niet jezelf, maar je gezin loslaten en overgeven in de handen van God.

Dag lieve Stefan! We dragen je mee in ons hart.

Namens de redactie van Samen Kerk,

Margot de Zeeuw

Bisdombedevaart naar Rome

U hebt uit de media al vernomen dat Paus Franciscus voorlopig niet naar Amsterdam komt. Een goede reden om dan als bisdom maar naar de Paus te gaan! In de meivakantie van 2015 zal een grote bisdom bedevaart plaatsvinden. We hopen dat velen van u met ons mee gaan. U ontvangt via uw eigen parochie binnenkort uitvoerige informatie en houdt u ook de website van het bisdom (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) en de Facebook-pagina van het bisdom in de gaten!

60 jaar dienstbaarheid

“Doe maar wat je gevraagd wordt”

In het kader van de interviewreeks ‘Geloofsgetuigen van deze tijd’ sprak Berry Klaassens met twee zusters van de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Zuster M.Teresita en zuster M.Emmanuela zijn dit jaar samen 125 jaar in het klooster: zr. Teresita 65 jaar en zr. Emanuela 60 jaar. Berry Klaassens zocht ze op om te horen wat iemand ertoe brengt om voor het religieuze leven te kiezen en hoe de zusters terugkijken op 60 jaar dienstbaar zijn aan anderen.



Zusters, wat was voor u de aanleiding om voor het kloosterleven te kiezen?

Zr. M.Teresita: “Het was het resultaat van lang zoeken en aftasten. Ik kom uit een katholiek gezin en mijn moeder ging elke morgen naar de Mis. Zij stond dan onderaan de trap en riep om half zeven: “Wie mee wil naar de mis, moet nu opstaan”. Ik ging altijd mee en zag mijn moeder dan vurig bidden. Als kind neem je toch automatisch iets mee van je ouders. Wij gingen in de zomer altijd bloemen plukken in het veld en al was het soms een bijeengezochte chaos: alles mocht bij Maria op de kast. Moeder vond het best. Ik had in die tijd vaak last van bronchitis en hoestte veel en vaak. Soms zeiden de andere mensen in de kerk “Laat haar toch thuis”, maar dan zei mijn moeder “Maar ze gaat juist zo graag naar de kerk”. Ik voelde mij al jong aangetrokken tot het gebedsleven, vooral het bidden voor anderen, voor hen die het minder hadden. Toen ik ouder werd, werd het zoeken anders: ik ging kijken welke kant ik opmoest en voelde echt dat God mij riep, ik moest Zijn stem volgen.”

Zr. M.Emmanuela: “Ik heb Jezus lief en al jong voelde ik dat Hij mij aantrok, elke dag weer. Ook als ik afstand nam, kwam Hij bij mij terug. Het was een bijzondere aantrekkingskracht. Ik denk dat ik 12 of 13 jaar was toen ik voor het eerst mijn roeping voorzichtig ervoer. Vooral in mijn gebedsleven merkte ik dit. God roept je en trekt aan je, tja, op een gegeven moment kun je dan niet anders. In het begin is het nog wel moeilijk, vooral als je jong bent, maar door de jaren kom je nader tot hem. Je geeft wel alles wat je hebt weg, maar juist door het geven krijg je veel terug. Je leert ook je hele leven met Hem, een leven lang leren met Christus, dat is echt Zijn leerling zijn.”

En waarom koos u voor deze Congregatie?

Zr. M.Emmanuela: “Vooral door het voorbeeld van de H. Teresia van Avila, de karmelspiriualiteit. Bidden en actief zijn,

de zorg voor de kinderen én het kloosterleven, gaan goed samen. Het is erg belangrijk om er te zijn als mensen je nodig hebben. Ik heb veel in de keuken gewerkt en je komt dan toch makkelijker in contact met de kinderen. Je kunt er voor ze zijn en je hebt via het eten sneller gesprekstof. Onze huizen waren erg huiselijk. Een thuis geven aan thuislozen vanuit de liefde, dat kon toen nog.”

Zr. M.Teresita: “Ik wilde graag een klooster vinden met gebed en zorg voor kinderen. Het liefst kinderen die liefde en hulp nodig hadden. Niet als onderwijzeres, maar de zorg voor behoeftige kinderen. Het gebed en de zorg, dit samen. Ik had met de kapelaan over mijn roeping gesproken en hij gaf godsdienstles aan de oudere kinderen in een van de huizen van deze congregatie. Hij zei: “Dat is misschien wel wat voor jou”. De karmel trok inderdaad meer dan andere kloosters, ik ben toch een echte Maria-vereerder van huis uit.”

Zusters, u bent nu de 80 gepasseerd en op rust. Wat was de mooiste tijd uit uw leven?

Zuster M.Teresita: “Het mooiste was toch met de kinderen. Als ze naar bed gingen nog even een praatje maken en een kruisje geven. Je hoorde dan vaak “zuster u bent nog niet bij mij geweest hoor”, vooral bij de kleinsten. Het was niet altijd even makkelijk, maar ik had wel het gevoel dat God achter mij stond. Ik was nooit alleen. Soms kwam het gebed wat op de achtergrond door de zorg, maar nu heb ik meer tijd en aandacht voor het gebed.”

Zr. M.Emmanuela: “De omgang met de mensen, in de groepen of mensen die spontaan aankwamen. Er zijn voor mensen als ze je nodig hebben, ook in moeilijke tijden. En ik vind ook dat het gemeenschapsleven een stabiele factor is, door de jaren heen heb ik geleerd dat je er niet alleen voor staat. Je bent samen en streeft hetzelfde doel na. Nu ik op rust ben, geniet

ik vooral van het ochtendgebed. Eerst opstaan met Jezus en dan met de mensen om je heen.”

Het Grootseminarie heeft bijna tien jaar onderdak bij u gevonden. Hoe kijkt u terug op deze tijd?

Zr. M.Emmanuela: “Ik was bijna 65 toen ze kwamen en ik heb nog veel geleerd in deze periode. Het is een geschenk om met deze jonge mensen een eind op hun weg mee te lopen. Wij mochten ze een thuis bieden en onze moederliefde schenken.”

Zr. M.Teresita: “Wij hebben ons altijd gegeven aan de congregatie en dat pakt wij nu ook weer op. Wij waren erg blij dat het Seminarie weer werd opgebouwd, hoewel het ook veel werk gaf. Er was altijd een spontaan en goed contact. Wij probeerden de jongens een thuis te geven. De jongens zeiden dan ook vaak “Wij hebben niet Eén moeder, maar 14 moeders”.

Wat wilt u tenslotte mensen adviseren die hun roeping onderzoeken?

Zr. M.Teresita: “Onderzoek en ga dat doen wat God van je vraagt. Je hoeft niet alles te weten wat gaat komen, geef je maar gewoon over.”

Zr. M.Emmanuela: “Hoe ga je om met Jezus? Leer Hem goed kennen, je kiest voor Hem. Vanuit jouw liefde voor Hem, kan je roeping groeien en vastigheid kennen. En door de jaren heen leer je Hem steeds beter kennen. Doe maar dat wat je gevraagd wordt.” <

Interview: Berry Klaassens

Cyrillus en Methodius

Op 14 januari vieren we het feest van Cyrillus en Methodius, Patronen van de Slavische volken en medepatronen van Europa. Deze twee grote heiligen waren broers uit het Griekse Thessaloniki. Samen hebben ze het Christendom onder de volken van West-Europa verspreid.



Volgens de overlevering werden de broers Methodius en Constantijn (hij nam op zijn sterfbed de naam Cyrillus aan) geboren in Thessaloniki als zonen van een prominente christelijke familie. Vanwege de vele Slavische mensen die zich in deze stad vestigden, is het aannemelijk dat beiden vertrouwd waren met deze taal.

Methodius, een belangrijke ambtenaar, nam afstand van de wereldse besommeringen en trok zich terug in een klooster. Constantijn werd een geleerde en professor in Constantinopel. In 860 trokken beiden als missionaris naar wat wij nu kennen als de Oekraïne.

In 863 werden de broers op verzoek van de Moravische prins Ratislav door de Byzantijnse keizer naar Moravië gezonden, dat in deze tijd onder Duitse invloed stond. De keuze voor hen was bijna vanzelfsprekend: ze kenden de taal, waren goede bestuurders en ze hadden in de Oekraïne al veel succes met hun missionering.

Eigen taal

Constantijn en Methodius waren er grote voorstanders van om je te uiten in je eigen taal en nog voor hun vertrek naar hun nieuwe missiegebied zou Constantijn al begonnen zijn met een alfabet voor de Slavische taal. Dit glagolitische schrift is de voorloper van het huidige Cyrillische schrift. Constantijn startte bij hun aankomst direct met het vertalen van de liturgie in het Slavisch, zoals dit in het oosten gebruikelijk was.

Toen de broers in Rome kwamen om enkele Slavische priesterkandidaten te laten wijden – zij waren zelf op dit moment nog geen bisschop – speelden er enkele kwesties rondom hen die om veelal politieke motieven door hun tegenstanders aanhangig waren gemaakt. De Paus oordeelde in het voordeel van de broers en stond het gebruik van Slavisch in de liturgie toe. Hij wijdde hun kandidaten tot priester. Constantijn keerde echter nooit naar Moravië terug. Hij werd ziek en nam op zijn sterfbed de monniksgewaden aan. Hij koos de kloosternaam Cyrillus. Hij stierf op 14 februari 869 in Rome, waar hij werd begraven. Zijn relieken bevinden zich in de Basiliek van St. Clemente, de Titelkerk van Kardinaal-Aartsbisschop Simonis.

Methodius was overmand door verdriet en hij wilde zich aanvankelijk terugtrekken in Constantinopel in een klooster. Hij hield zich echter toch aan de belofte aan zijn broer en hij pakte het werk weer op. Met de goedkeuring van de paus pakte Methodius zijn missiewerk weer op en werd tot bisschop gewijd van Sirmium, een oude zetel vlakbij Belgrado. Ondanks vele tegenwerkingen vanuit de politiek bleef Methodius zich inzetten voor de Slavische volken in zijn dioceses. Hij heeft bijna de gehele Bijbel en de geschriften van de kerkvaders in het Slavisch vertaald voordat hij stierf op 6 april 884. Hij werd begraven in zijn kathedraal. <

Berry Klaassens

In memoriam Stefan van Aken.

Op zaterdagavond 18 januari 2014 bereikte ons het droeve bericht dat onze collega Stefan van Aken is overleden.

Stefan werkte voor het bisdom als staffunctionaris voor de afdeling Huwelijk en Gezin samen met zijn vrouw Lisette. Naast de verantwoordelijkheid voor de afdeling Huwelijk en Gezin was Stefan als docent verbonden aan het opleidingsinstituut van het bisdom ("De Tiltenberg"). Hij doceerde daar de vakken "Theologie van het lichaam en seksuele moraal" en "bio-ethiek". Ook gaf hij veelvuldig cursussen huwelijksvoorbereiding in het bisdom. Dit alles samen met Lisette.

Huwelijk en gezin waren echt een passie voor Stefan. Daar heeft hij zich voor ingezet, thuis, in het bisdom en zelfs over de grenzen van het bisdom heen. Zo vertegenwoordigde hij ons bisdom op de wereldgezinsdagen wereldwijd.

Ook aan Samen Kerk droeg Stefan zijn steentje bij. Zijn bijdragen van de afdeling Huwelijk en Gezin waren boeiend en uitgebreid. Zijn bijdragen aan de redactievergaderingen zullen ons allemaal bijblijven. Het waren stevast intense discussies over alle mogelijke onderwerpen die ons tot nadenken zetten.

Mei vorig jaar kreeg Stefan te horen dat hij aan darmkanker leed. Een periode van behandelen en ziekenhuisbezoek brak aan, maar bovenal een periode van strijd en hoop. Zijn ziek-zijn werd een getuigenis van geloof, zoals wij konden opmaken uit de berichten die ons bereikten. In vurige overgave aan God bleef Stefan samen met Lisette en de kinderen moed houden. Hij wilde alles geven om bij zijn gezin te kunnen blijven, om voor ze te kunnen zorgen.

Toen kwam op zaterdag 18 januari toch het bericht dat Stefan in alle rust, omringd door zijn dierbaren, zijn leven teruggegeven heeft aan zijn Schepper.

Met zijn sterven verliezen Lisette en de kinderen een toegewijde en uiterst zorgzame vader.

Wij verliezen een gewaardeerde en inspirerende collega.

Moge hij rusten in Vrede.

Redactie Samen Kerk



Broeders en zusters van elkaar

Paus Franciscus heeft bij het begin van het nieuwe jaar een krachtige oproep gedaan tot meer vrede en gerechtigheid in deze wereld. Hij wierp daarbij de vraag op: "Wat houdt ons bij elkaar?" Is het de politiek? Nauwelijks, die leeft vaak juist van tegenstellingen. Is het de economie? Ook niet, die maakt mensen en volken vaak juist tot concurrenten. Paus Benedictus had ooit al gezegd: "Globalisering maakt ons tot burenen, niet tot broeders en zusters". We weten het natuurlijk wel: het is alleen de liefde. Als we elkaar niet meer kunnen zien en beminnen als broeders en zusters, dan valt een samenleving uit elkaar, dan is er geen band meer die alle tegenstellingen tussen volken en culturen overstijgt.

Alleen God maakt ons ten diepste broeders en zusters van elkaar, benadrukt Franciscus: "Werkelijke broederschap onder de mensen veronderstelt een transcendent Vaderschap". Jezus zelf heeft ons dat al voorgehouden: "Ge hebt maar één Vader en allen zijt ge broeders en zusters". Je hebt een Vader. Je wordt bemind met een liefde die de liefde van aardse ouders oneindig te boven gaat. Je bent kind van God. Dat is een revolutionaire gedachte, die geen enkele andere religie durft te denken. God is mens geworden, opdat wij het vermogen zouden krijgen kinderen van God te worden. Door de menswording van Jezus hebben wij die unieke waardigheid verkregen en zijn we ten volle broers en zussen geworden van elkaar. Of je die waardigheid ook daadwerkelijk realiseert, hangt af van je geloof, je leven, je vrijheid. Als dat besef je wezen doordringt, kun je je ook heel diep met anderen verbonden voelen.

Ik heb een broer – hij is helaas vorig jaar overleden – die dat ooit heel sterk ervaren heeft. Het was tijdens een reis naar Egypte, jaren geleden. Hij moest naar een politiebureau voor de afwikkeling van een formaliteit. Terwijl hij daar op een bankje zat te wachten, trok een karavaan van ellende aan hem voorbij. Een armoedige man in handboeien, letterlijk trillend van angst voor het bureau van een commandant, die hem ongeïnteresseerd liet wachten. Een moeder die huilend achter haar zoontje aanliep dat door agenten naar binnen gesleept werd... Hij zei dat hij bijna een uur lang op dat bankje in stilte heeft zitten huilen, alsof het hemzelf betrof en zich nog nooit zo verbonden gevoeld heeft met al die mensen.

Mededogen en gebed

Dit is wat paus Franciscus probeert voor te leven. Hij waarschuwt dat we soms dreigen te verharderen. Er is zoveel leed dat via de media aan ons voorbijtrekt. Onbewust sluiten we ons af en worden onverschillig. Of we trekken ons terug in onze eigen kleine veilige wereld. Als je echter de ander uit het oog verliest, verlies je uiteindelijk ook God uit het oog. Dat geldt ook omgekeerd: als je God uit het oog verliest, dan droogt de liefde in je op en begin je te zinken. Een Bijbelvertelling maakt dat goed duidelijk. De apostelen zijn met de boot op het meer. Dan zien ze hoe Jezus over het water naar hen toe komt lopen. Petrus roept enthousiast uit: "Heer, zeg me dat ik over het water naar U toe kom lopen". Jezus houdt wel van zo'n onbevangen geloof



Zodra Petrus Jezus uit het oog verliest, zinkt hij. Ook een samenleving die zich losmaakt van God, zal zinken. Schilderij: *Petrus loopt op het water*, Ivan Aivazovsky's, 1888.

en zegt: "Kom maar". Petrus loopt daadwerkelijk over het water, maar dan ziet hij de hoge golven, verliest Jezus uit het oog en begint te zinken. Zo is het ook met ons, en zelfs met onze wereld: ook een samenleving die zich losmaakt van God, zal zinken.

Dat is wat in onze tijd en cultuur ontbreekt. Veel mensen leven zonder God of leven alsof God niet bestaat. Zijn woord en wet lijken niet meer relevant voor de waarden en normen in onze maatschappij. We bedenken ze zelf wel en beseffen niet dat dat geen stand houdt. Wil het vrede blijven, dan zullen we terug moeten naar God en zijn gerechtigheid. Terug naar een diep besef dat we in Christus kinderen zijn van God en broeders en zusters van elkaar. "We zijn in staat elkaar

lief te hebben dankzij God die ons het eerst heeft liefgehad", schrijft Paulus. De liefde, en daarmee uiteindelijk ook de vrede, is een gave van God die je verkrijgt in de mate waarin je met Hem verbonden bent. Een gave ook die je verkrijgt door gebed. Het is de hoogste tijd om God weer een prominente plaats te geven in ons eigen leven, onze maatschappij en in ons gebed, opdat de vrede ons niet ontglipt. Zonder God en gebed staan ook vredestichters en politici machteloos. Moge Maria, Koningin van de vrede, Moeder van God en Moeder van alle mensen en volkeren, daarin onze machtige Voorspreekster zijn. <

Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam





Exterieur.



De oude middel-
eeuwse kerk.

Een glorieuze geschiedenis!

De bedoeling van deze serie artikelen is om aandacht te besteden aan de verbeelding van de Bijbel (met name van het Oude Testament) in de kerkelijke architectuur. We behandelden al menige kerk in binnen- en buitenland. Ook in ons eigen bisdom zijn interessante kerken: de uwe? Is er ooit een boekje over verschenen? We zijn geïnteresseerd. Deze keer reizen we weer eens naar West-Friesland en belanden in Lutjebroek. Een voetbalclub draagt daar de naam: 'de Zouaven' en een café/hotel 'de Paus'. Wat is hier allemaal aan de hand?



Het monument voor Pieter de Jong.

Het is erg moeilijk om te ontdekken wanneer de eerste bewoners in deze streek neerstreken. Het schervenmateriaal dat men hier aantreft, dateert uit 900. De eerste geloofsverkondigers waren toen al lang klaar met hun werk (Willibrord kwam in 690 Holland binnen). Het was een hele klus dit moerasgebied bewoonbaar te maken. Monniken hebben waarschijnlijk die hele operatie georganiseerd. Dat de kerk een actieve club was, kun je afleiden uit de namen van de plaatsen Hoogkarspel en Bovenkarspel: 'kerspel' is een archaisch woord voor parochie. Er is heel wat kerkelijke energie vanuit het huidige Friesland in deze regio gestoken. De Zuiderzee is pas rond 1280 zo breed geworden als hij nu is. Het was aan de Friese hulp te danken dat voor 1280 (en ook nog daarna) de Hollandse graven op afstand werden gehouden. In een goederenlijst van het St. Nicolaasklooster (daar heb je de huidige patroonheilige al!) te Hemelum (Fr.) is sprake van landerijen in Hogekerspel, Sypekerspel, Werwertshove, Letterabroek (Lutjebroek), Grootebroek, Oesterwalde, Middewoude, Twisca (Twisk) en Swage (Zwaag).

Lutjebroek bestond al vanaf de 12^e eeuw als veenontginning langs de Streek, de ontginningsas tussen Hoorn en Enkhuizen. De mensen van Lutjebroek huurden in de begintijd het land van de monniken. Toen Willem IV in 1345 Friesland wilde aanvallen, moest hij aan de Lutjebroekers vragen of hij zijn kudde daar mocht laten grazen. De invloed van het Friese Hemelum nam af en de Hollandse graaf ging zich later ook met de benoeming van pastoors en zelfs kosters bemoeien. Hij probeerde een beetje onder de invloed van het kapittel van Utrecht en de invloed van de monniken van Egmond vandaan te komen. In 1402 werd Lutjebroek opgenomen in de Stede van Broec. In die tijd werd een aardig kerkje gebouwd dat in 1572 in Protestantse handen kwam. Later wordt het gesloopt en in de eerste helft van de 19e eeuw vervangen door een keurig Waterstaatskerkje dat de naam 'Bessie' (opoe) draagt, al is het niet echt oud.

De katholieke gemeenschap

Eind 16^e eeuw veranderde de situatie. Met veel geweld nam Dirk van Sonoy vanuit Enkhuizen bezit van de Streek en, in tegenspraak met eerdere beloftes, werd de Reformatie krachtig doorgedrukt. In Lutjebroek lukte dat niet, omdat er priesters in de buurt actief bleven. Via de Broekerhaven trokken ze, meest verkleed als marskramer of bootsgezellen, hier naartoe. Toen de schout en zijn trawanten in 1604 een inval pleegden tijdens een Mis begonnen de bezoekers zo te schreeuwen dat het vee er onrustig van werd. De pastoor werd gevangen genomen maar direct weer vrijgekocht en alles ging op de oude voet verder. Vanuit Grootebroek en Bovenkarspel werd Lutjebroek bediend. In de wijk 'De Horn' werd daar een 'preekhuis' opgetrokken dat in 1848 werd vervangen door een kerkje van de hand van de bekende architect Th. Molkenboer. Al spoedig werd dat te klein en ondanks de hulp van architect Asseler bij een uitbreiding in 1865 werd in 1869 aangekondigd dat er een nieuw bouwproject van start ging.



Interieur.

De majestueuze Cuyperskerk

In 1874 had men de financiën voor een goed deel rond. Men wilde een kerk naar het model van die van Westwoud (zie *Samen Kerk* april 2011) maar de pastoor daar stelde voor Pierre Cuypers in te huren en zo geschiedde. Men ging eerst zijn kerken keuren in Bovenkerk en in de Vondelstraat in Amsterdam. Cuypers viel in de smaak en leverde een fraai ontwerp. Tijdens de uitvoering al heeft men het bouwplan gewijzigd en werden schip en dwarspand verlengd. In 1877 werd een veel grotere dan oorspronkelijk geplande nieuwe kerk door Mgr. Snickers (ooit pastoor in Lutjebroek) ingewijd. Later voegde Cuypers ook nog bij de kruising twee diagonaal geplaatste rechthoekige kapellen toe. De patroon was dezelfde als in de Friese kloostertijd van vroeger: St. Nicolaas.

Wie nu de kerk in de waterrijke omgeving bezoekt (de sloten waren belangrijke communicatiewegen) wordt getroffen door de omvang van het bouwwerk. We zien een driebeukige pseudobasilicale kerk met driezijdig gesloten koor en een terzijde geplaatste slanke toren van twee



Schildering (gouden kalf links en rechts Jesus lerend in de tempel).

geledingen met achzijdige naaldspits. Van de oorspronkelijke opzet als basilicale centraalbouw rest een achzijdige kruising met stergewelf en ronde pijlers met lijstkapitelen. Nog was de kerk niet groot genoeg: in 1924-'25 werd het gebouw naar plannen van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. vergroot. Binnen vallen de interessante schilderijen op, naar men zegt van George Sturm. De klassieke geloofsstellingen ('er is één God', 'er zijn drie goddelijke personen' en 'God loont het goed en straft het kwaad') worden mooi verbeeld. Interessant zijn de gekozen parallelverhalen: Jairus met zijn dochter en de herders treffen we aan, alsook de Romeinse honderdman. De dansers rond het gouden kalf weten niet wie de echte God is, maar de barmhartige Samaritaan verdient een beloning. Heel interessant en fraai zijn ook de gebeeldhouwde luiken (retabels) van het oude hoofaltaar. De Mannaregen, Melchisedek en Abraham en Isaäk treffen we aan. Wel jammer dat dat prachtige weidse retabel bij de herinrichting van de kerk in 1966 werd verwijderd. Gelukkig zijn de genoemde restanten weer achter het huidige altaar ophangen. De oude ramen (het St. Nicolaasraam is bijzonder interessant) achter het hoofdaltaar van de hand van Frans Nicolaas uit 1877 zijn gelukkig behouden.

De Zouaven

We kunnen Lutjebroek niet verlaten zonder iets gezegd te hebben over de Zouaven. De Zouaven hielpen de Paus bij

verdediging van de Kerkelijke Staat in het Europese tumult rond de opbouw van een nieuw Italië. Hun naam en uniform – met de bekende pofbroeken – ontleenden zij aan de Kabylenstammen uit Algerije. Pater C. de Kruyf, kapelaan van de Amsterdamse schuilkerk 'de Star', was de organisator van de werving van nieuwe krachten. Oudenbosch was de verzamelplaats. De romantiek van het avontuur sprak de Westfriezen aan en Pieter de Jong, die uit een zeer gelovige familie kwam, meldde zich aan. Hij was een man als een boom. Hij hielp bij de verpleging van patiënten bij een cholera-epidemie in Albano en sneuvelde in 1867 bij de verdediging van de Kerkelijke Staat in Montelibretti. Zijn hoed (met kogelgat) wordt nog bewaard in de sacristie van Lutjebroek. Tegen de noordgevel van de St. Nicolaaskerk staat een monument uit 1917 om hem te eren. We kunnen dat beschouwen als een eerbewijs voor de geloofsijver van de mensen van Lutjebroek toen en nu. <

Hein Jan van Ogtrop, Haarlem



Zijn hoed met kogelgat.

Een zeer uitgebreid overzicht van alle pastoors voor en na de Reformatie en een beeldend verslag van de troebelen van de 16^e eeuw vindt u in het jubileumboek van W. Brieffies, in 1977 uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van de parochie. Zijn broer Jan schreef een heel fraai geïllustreerde beknopte gids die goede informatie geeft en die model kan staan voor vele andere kerkgidsen!

Vastenaktie 2014

Een thuis bouwen in Sierra Leone

De landelijke campagne van de Vastenaktie 2014 staat in het teken van Sierra Leone. In het voorgaande jaar werd onze aandacht gericht op teruggekeerde migranten die om economische redenen de overtocht van Honduras naar de Verenigde Staten hadden proberen te maken. Ook dit jaar zien we wat de Kerk te bieden heeft in de migratieproblematiek, in dit geval teruggekeerde oorlogsvluchtelingen.

In Sierra Leone, een klein land in westelijk Afrika, heeft tussen 1991 en 2002 een bloedige burgeroorlog gewoed. Duizenden burgers zijn naar het buurland Guinee gevlucht. Na terugkeer blijkt het niet mee te vallen weer een leven opbouwen in hun thuisland Sierra Leone. Ook nu nog ervaren de mensen spanningen in de verwerking van traumatische ervaringen opgedaan tijdens de oorlog, in de verzoening met hun oorspronkelijke vijanden, in de strijd om eigendomsrechten van percelen land die tijdens de oorlog door andere families zijn ingenomen. De zusters van St Jozef van Cluny zijn tijdens de oorlog niet van de zijde van de bewoners van Sierra Leone geweest en hebben hen bijgestaan in de vluchtelingenkampen in Guinee. In de jaren van rehabilitatie in hun thuisland hebben de zusters van Cluny moreel en praktisch het heft in handen genomen. Hun Diomplor-programma kent drie concrete projecten die tijdens de Vastenaktie belicht en gesteund zullen worden. Ten eerste is er het onderwijsprogramma die de, vaak getraumatiseerde, kinderen zowel op educatief als emotioneel gebied een stevige basis biedt om zich een plek in de samenleving te verwerven. Ten tweede is er een voedselprogramma die tiernmoeders leert hun jonge kinderen gezonde en vooral gevarieerde voeding aan te bieden. Ten derde bieden zij deze tiernmoeders de mogelijkheid een vak te leren en deel te nemen aan "business and savingsgroups", waarin deze moeders zich



de kunst van het sparen eigen maken en tevens een solidaire en stevige basis van vrouwen onderling creëren. Het is niet voor niets dat de campagne het thema "Een thuis bouwen" heeft gekregen, want zoals Sr Mary Anthony uitlegt: "We willen goede en zelfstandige burgers van hen maken die voor zichzelf en later ook voor hun kinderen kunnen zorgen en een waardevolle bijdrage aan de samenleving kunnen leveren."

Naast de landelijke campagne biedt de Vastenaktie al jarenlang de mogelijkheid om parochies en particuliere initiatieven te steunen door middel van Eigen Doelen. Opbrengsten van acties die worden opgehaald tijdens de 40-dagentijd kunnen door de Vastenaktie worden aangevuld om een specifiek project mogelijk te maken. In ons bisdom zijn zes projecten goedgekeurd. De regio Noordkop bouwt een kraamkliniek in Oeganda, een project van stichting Een Betere Start. MOV Volendam bouwt klaslokalen in Congo en MOV Assendelft een kleuterschool in Kameroen. De KAN-parochies bouwen een 'schoolhall' in Lesotho. MOV Huizen ondersteunt het tribale apostolaat in Pakistan. 12 Parochies in en rond de Schermer tenslotte voltooiën hun 3-jarenproject voor de uitbreiding van een school door Stichting Scholenproject Ethiopië. Deze projecten zullen maar wat graag de steun vinden van de hen omringende parochies! <



VASTENAKTIE

Driedaagse pelgrimstocht over oude Noord-Hollandse pelgrimspaden

Ook in 2014 organiseert de landelijke Vastenaktie een pelgrimstocht. Doel is natuurlijk bezinning, maar het is ook de bedoeling om fondsen in te zamelen voor het centrale Vastenaktieproject in Sierra Leone. Op 10, 11 en 12 april 2014 lopen de deelnemers vanuit Schoorl door het prachtige West-Friese landschap langs oude Noord-Hollandse bedevaartroutes.

Vanuit het sfeervolle Dopersduin in Schoorl maken de pelgrims onder begeleiding van ervaren gidsen drie dagtochten. U kunt alle drie dagen meewandelen, of één of twee dagen. Elke wandeling heeft een eigen doel en thema. U ontmoet andere wandelaars, bezoekt natuurlijk O.L.V. ter Nood, de pelgrimsoorden, de Abdij van Egmond en de Laurentiuskerk in Alkmaar waar de pelgrims uitleg krijgen over het H.Bloedwonder dat in Alkmaar plaatsvond.

Sponsoring

Het is de bedoeling dat deelnemers aan de Pelgrimstocht zich laten sponsoren, maar dat is niet verplicht. De opbrengsten van de sponsoring komen ten goede aan het campagneproject van Vastenaktie 2014: het Diomplor-programma in Sierra Leone van de missiezusters van Sint Jozef van Cluny.

Praktische informatie

Meer informatie over het programma, verblijf in Dopersduin, hoe u zich kunt aanmelden, sponsors kunt werven en zelf een actieposter kunt maken, vindt u op

www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht. U kunt ook contact opnemen met coördinator Guus Prevoo: guus.prevoo@vastenaktie.nl, telefoon 045 544 4167 of 06 275 53 005.



Evert Veldman stopt als missiesecretaris

Missiesecretaris Evert Veldman zal per 1 maart zijn functie bij het bisdom neerleggen. Hij gaat zich fulltime bezighouden met revalidatie van mensen met beperkingen in ontwikkelingslanden. Hiervoor geeft hij regelmatig kortdurende trainingen in het buitenland, wat lastig te combineren is met het werken in het bisdom. Informatie betreffende de opvolging van zijn functie is op dit moment nog niet beschikbaar.



door Berry Klaassens

Steunzender, het parochieblad van de **parochie Wieringermeer**, meldt dat op 30 maart in de kerk een korenfestival gehouden wordt. Drie prachtige koren hebben toegezegd op deze middag hun mooiste liedjes te komen zingen. Door de beperkte ruimte in verband met de opstelling van de koren is het nodig om kaarten te bestellen. Deze kaarten zijn vanaf januari te bestellen en ze kosten ? 5,00 per stuk. De opbrengst komt ten goede aan de kerk. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zangkoormistral.nl



De Pauluskrant, het parochieblad van de **Paulusparochie in Amsterdam-Osdorp**, vraagt onze aandacht voor de artikelen van het fair trade merk. De grondstoffen voor deze artikelen worden door boeren in bijvoorbeeld Afrika en Latijns-Amerika verbouwd. Naast een eerlijke prijs voor hun producten is er voor deze boeren ook een ontwikkelingsprogramma opgezet. Zo wordt hen niet alleen geleerd hoe ze de oogst te kunnen verbeteren, maar wordt er ook een studie aangeboden op het gebied van taal en rekenen. Dus bijvoorbeeld eerlijke chocolade van dit merk voorziet niet alleen in een eerlijke opbrengst voor de boer, maar ook voor een betere kans in de toekomst voor het hele gezin. Elke eerste volle zondag van de maand staat het team van de Wereldwinkel achter in de kerk na de dienst voor u klaar. Onder andere op 1 en 2 februari en 1 en 2 maart.



Van 26 februari tot half mei 2014 zal er in de **Vredeskerk in Amsterdam** een **Alpha cursus** gegeven worden. De cursus bestaat uit twaalf woensdagavonden en een weekend. In de cursus worden de beginselen van het christelijk geloof behandeld aan de hand van thema's zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Waarom bidden? Hoe relevant is de Bijbel? Hoe zit het met de Kerk? De inleiding wordt telkens door een andere spreker verzorgd en in de groep wordt verder gepraat over dit onderwerp, uiteraard met respect voor ieders mening. De avond begint altijd met een gezamenlijke maaltijd. Het zijn interessante en ook gezellige avonden, bedoeld voor zowel gelovigen als ongelovigen, beginners en gevorderden. Iedereen is welkom om aan deze cursus deel te nemen. Kosten zijn 75 euro, en dat is inclusief twaalf maaltijden en cursusmateriaal. De eerste avond (26 februari) is een vrijblijvende introductieavond, bedoeld als kennismaking. Daarna kunt u beslissen of u aan de cursus wilt meedoen. Aanmelden kan bij Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: www.rk-alphacentrum.nl of www.alpha-cursus.nl



De **Abdij van Egmond** heeft een nieuwe website toegevoegd aan de al bestaande sites van de Abdij en Abdijkaarsen. Op www.roepingabdij.nl vindt u informatie over roepingen en over de roeping tot het monastieke of kloosterleven in het bijzonder. Een mooie en informatieve site, die voor iedereen de moeite waard is te bezoeken. Zo is er informatie over het kloosterleven, over persoonlijke roeping en de vorming. Al met al zeker de moeite van het bezoeken waard. Kijk ook eens op de website van Abdijkaarsen www.abdijvanegmond.nl/abdijkaarsen voor de tentoonstellingen en abdiwinkel.



De **parochie De Goorn** doet de volgende oproep. **Pindakaas, jam en hagelslag....** Lekker voor op brood! Maar wist u dat er veel gezinnen zijn die zich dit niet kunnen veroorloven? Mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank en maar moeten afwachten wat er in hun wekelijkse pakket zit? Broodbeleg zit daar zelden bij. Deze producten worden niet aangeleverd door de supermarkten omdat ze lang houdbaar zijn. Ze zijn al verkocht vóór de datum de winkel aanzet tot een royaal gebaar. De diaconale zondag was voor onze kerkgemeenschap het startsein om hier iets aan te gaan doen. Op allerlei manieren zijn mensen benaderd om broodbeleg te doneren voor de voedselbank. En het gaat goed! Ook de scholen zijn benaderd, er is uitleg gegeven aan de kinderen en ook zij doen mee. Voor en achter in de kerk staan dozen. Deze dozen zullen nog lang in de kerk staan want één keer een potje jam is voor de gezinnen wel heel minimaal. Het liefst zouden wij zien dat er het hele jaar door zo af en toe een grote doos vol naar de voedselbank kan. Helpt u mee? Potten pindakaas, jam, chocopasta, appelstroop, pakken hagelslag, vlokken en schuddebuikjes.....alles is welkom. U kunt het meenemen naar de vieringen of afgeven op de pastorie. Het komt zeker goed terecht! Wilt u aan deze actie meewerken? Dan kunt u contact opnemen met de parochie op telefoonnummer 0229 54 12 17.

De website van de **Basiliek van de Heilige Nicolaas in Amsterdam** maakt ons opmerkzaam op het volgende. Nieuw in de Nicolaas: **Aanbidding** op de tweede vrijdag. Vanaf 10 januari is er in de basiliek op elke tweede vrijdag van de maand van 16:00-17:00 uur gelegenheid tot stille aanbidding van het heilig Sacrament. De kerk blijft daartoe een uur langer open. Tussen het eind van de drukke werkweek en het begin van het weekend is dit een uur stilte in de nabijheid van Christus, een uur Eucharistische aanbidding om tot Hem te komen, en tot rust. Dit maandelijkse uur aanbidding komt naast het wekelijkse kwartier na de mis van 12.30 uur op woensdag.



De website van de **St. Jansbasiliek in Laren** heeft twee interessante berichtjes voor de jongere lezers van Samen Kerk.

Op 1 en 2 februari Communie **Boekentafel** Op zaterdag en zondag wordt na de vieringen achter in de kerk een Boekentafel gehouden. De boeken- en cadeautafel zal dit keer vooral boeken en cadeautjes betreffen die te maken hebben met de 1^e Heilige Communie.

Verder komt op zaterdag 8 maart 2014 de musicalgroep Kisi Kids naar de basiliek met een voorstelling van de **familie musical 'De Barmhartige Vader'**. Aanvang 14.30 uur. Gratis toegang. Doelgroep leeftijd 5-11 jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de basiliek op telefoon 035 5382071.





1

>

< 1. Vernieuwing en traditie Lustrum publicatie CSLK

Op 26 oktober 2013 vierde het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk haar eerste lustrum met een congres over de Katholieke Sociale Leer. Onder de titel 'Vernieuwing en traditie' besteedde het congres aandacht aan de betekenis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samenleving. Een keur aan gerenommeerde sprekers, waaronder CDA senator J. van Gennip, bisschop De Korte en broeder Stockman, gaven hier hun visie over onder leiding van dagvoorzitter prof. F. van Iersel. De dag werd besloten met een meditatief moment waarin de bisschop Punt in vooringang. De zeven lezingen van die dag zijn gebundeld en kunnen nu besteld worden. Informatie op www.cslk.nl en bestelling via info@cslk.nl of telefonisch 0252-345341 bij Marieke Karsten. >

< 2. Studie over St.Bavo

Diaken Philip Weijers nam het initiatief om de master-thesis van Dr. Laura Bolondi over

de St.Bavo te vertalen (door Bibiana Massaro) en er foto's aan toe te voegen. Hij heeft zelf een hoofdstuk toegevoegd over de bevindingen van de restauratie en de theologie daarvan zoals door architect Jos Cuypers bedoeld. Het voorwoord is geschreven door hulpbisschop mgr. Hendriks. Het boek is een full-color uitgave, bevat 90 pagina's en 70 kleurenfoto's; de prijs is € 19,50 excl. Portokosten. Voor meer informatie en bestelmogelijkheden kunt u contact opnemen met Philip Weijers: p.s.weijers@hccnet.nl, telefoon 06 538 87641. >

< 3. Kustersdag op zaterdag 8 maart

Alle kusters en hulpkusters van het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn van harte uitgenodigd voor de kustersdag op 8 maart 2014 in het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Voor meer info zie: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl Aanmeldingen via e-mail: info@olvternood.nl >

< 4. Purmerend parochie van het jaar! Nicolaasbasiliek goede tweede

Tijdens de jaarlijkse RKK Parochiedag wordt steeds de parochie van het jaar gekozen. Dit jaar was, in navolging van de impulsen die paus Franciscus heeft gegeven, gekozen voor projecten waarin zichtbaar wordt dat de kerk haar deuren wil openen en verbinding zoekt met de samenleving om de boodschap van het evangelie uit te dragen. Aan het einde van de dag mocht Mgr. Hendriks de prijs uitreiken aan drie vertegenwoordigers van de parochie Purmerend met de Sint Nicolaaskerk (die sinds 1 januari deel uitmaakt van de grotere Maria Moeder van God-parochie). Purmerend heeft sinds een goed aantal jaren de voorheen protestantse kerk op de Kaasmarkt in het hart van de stad in gebruik. Er zijn allerlei initiatieven ontwikkeld, onder meer op caritatief, diaconaal gebied. Diaken Jack Noë is één van de voortrekkers daarvan. Het aantal kerkgangers dat de zondagse Eucharistievieringen bezoekt, is in de afgelopen jaren flink gestegen tot meer dan 200 nu. Ook de Sint Nicolaasbasiliek doet het heel goed met onder meer diaken Eugène Brussee en kapelaan Jim Schilder. In deze parochie is een voedselbank en medicijnbank opgericht en de basiliek wordt druk bezocht en kent ieder jaar de nodige 'nieuwe katholieken'. De jury gaf bij monde van Leo Fijen duidelijk aan dat het moeilijk was geweest tussen deze beide parochies te kiezen en dat tenslotte de doorslag heeft gegeven dat Purmerend meer een 'gewone' parochie is in tegenstelling tot de basiliek die op een prominente plaats naast het Centraal Station in Amsterdam ligt. Natuurlijk feliciteren we de beide parochies van harte met hun nominatie en Purmerend met de eerste plaats. Het bisdom Haarlem-Amsterdam is natuurlijk heel blij met deze uitverkiezing van zijn twee parochies. Op de derde plaats eindigde de parochie van Deventer waar in het centrum in samenwerking met de protestantse kerk een 'zwerfkerk' is geplaatst om het winkelend publiek en zwervende mensen op te vangen met een goed woord en iets lekkers. Ook de parochie van Deventer feliciteren we van harte met hun nominatie. Het Christoffelbeeld, de prijs voor de parochie van het jaar, is een uitdrukking van wat een parochie tot een bijzondere parochie draagt: dat die Christus draagt en zich voor Hem inzet, ook als Hij misschien niet zo direct herkenbaar is... <

4

>

In de ban van het celibaat

Het celibaat is binnen het katholicisme de levensstaat die van priesters en kloosterlingen gevraagd wordt. De motieven daarvoor verschillen nogal: een celibatair is beschikbaar voor iedereen zonder voorkeur voor het eigen gezin, een celibatair is solidair met eenzaam, is ongehuwd omwille van het koninkrijk Gods, ja, zelfs zijn erfenis valt toe aan de kerk of kloosterorde en niet aan zijn kinderen.

Toch zijn er bij nader toezien nog heel andere, meer mythische dimensies aan het celibaat te ontdekken. Boeddhisten zijn ervan overtuigd dat de energie die aan seksualiteit wordt besteed, niet meer ingezet kan worden voor mystiek. De gedachte dat een celibataire priester een man moet zijn, lijkt een redenering achteraf en gaat eraan voorbij dat de priester in de liturgie zich voegt in het koor der engelen. Vandaar dat het kazuifel elke geslachtskenmerk dient te verbergen. De priester is dus eerder engel dan man!

Laatst keek ik naar het derde deel van The Lord of the Rings, van de bekende schrijver Tolkien. We weten dat deze professor in het Keltisch een vriendenkring had, de Inklings, waarin ze elkaar hun fantasieverhalen voorlasen. De creatieve christelijke schrijver C.S. Lewis, bekend van Narnia, was ook lid. Een gesprekstema dat telkens terugkeerde was: hoe christelijk zijn deze verhalen? Bij Narnia is dat niet moeilijk: de onvergetelijke leeuw die zijn leven opoffert voor de kinderen staat voor Christus, zonder twijfel. Maar hoe zit dat met The Lord of the Rings? Ook daar is de archetypische christelijke thematiek dieper dan op het eerste gezicht lijkt. Inclusief het celibaat.

Frodo is een hobbit. Die houden van gezelligheid, een potje bier en een huisje met een lieve vrouw. Ze houden helemaal niet van avontuur. Precies daarom krijgt een hobbit de opdracht om de Ring van Macht te vernietigen. Mensen zouden onmiddellijk in de ban van de ring raken, hobbits niet. Maar Frodo transformeert geleidelijk aan door zijn uitverkiezing tot drager van de Ring. De Ring kan alleen door de ultieme bereidheid tot het offer worden overwonnen. Tegelijkertijd wordt de drager van de Ring door die bereidheid tot het offer, hoe klein hij ook is, een werkelijke tegenstander van de Ring. Hij verliest zijn natuurlijke hobbitstatus. Nu hebben we de sleutel in handen om de aangrijpende laatste scènes te begrijpen. Frodo nadert het Vuur waarin de Ring moet worden geworpen, maar tegelijkertijd wordt hij steeds etherischer. Het laatste stuk bergopwaarts kan hij alleen afleggen doordat vriend en medehobbit Sam hem op zijn schouders draagt.



Het boeiende is het nabericht. Sam keert terug naar Hobbitstee waar zijn geliefde vrouwtje hem al opwacht. De Ring heeft geen enkele vat op hem, Sam is geen metafysicus en kent geen strijd met het Kwaad. Gaat Frodo met hem mee? Zeker niet. Frodo kon het offer alleen brengen doordat hij zich heeft losgemaakt van zijn gemeenschap. Door zijn uitverkiezing - als zwakke hobbit - is hij daarmee ongeschikt geworden voor het burgerlijke hobbitleven en hij zal niet trouwen. Terwijl de teruggekeerde koning een vreedzaam sticht, voegt Frodo zich bij de elven die per boot afreizen naar de Eilanden van het Westen. Frodo zet zich in voor een land van vrede dat hij zelf niet zal betreden en hij blijft bovendien celibatair; hij heeft de metafysica van het kwaad begrepen en heeft die overwonnen.

Uiteindelijk heeft hij het offer niet op eigen kracht gebracht: op het moment suprême kon ook hij geen afstand doen van de Ring. Gollum (Smeagol) die gedurende het hele avontuur Frodo's tegenstander leek te zijn, blijkt nu essentieel: hij bijt Frodo's vinger af en stort met vinger én Ring in de afgrond. Het ware offer is geen eigen verdienste. De vinger staat symbolisch voor de bereidheid om het leven te geven. Zonder die bereidheid had Frodo de queeste niet kunnen volbrengen. Die bereidheid maakt hem tevens ongeschikt om zomaar het leven te hervatten: hij blijft celibatair. Christelijk? Misschien niet. Archetypisch verwant met het christendom? Zeker wel. Tolkien zelf zei: "The Lord of the Rings is uiteindelijk christelijk en zelfs katholieke werk, onbewust eerst, maar in de uiteindelijke herziening bewust". <

Marcel Poorthuis, Faculteit Katholieke Theologie

De sacramenten

God wil de mens nabij zijn...



In een reeks van zes stappen is tijdens het Jaar van het Geloof (oktober 2012 - november 2013) de basisboodschap van het katholieke geloof aan de orde geweest. Daarin kwam naar voren: een ieder van ons wordt uitgenodigd om een persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan binnen de kerkgemeenschap en om vanuit deze ontmoeting ons leven met Hem te leven. De nieuwe reeks in Samen Kerk zal zich richten op **de sacramenten**. Tijdens zijn leven sprak Jezus met mensen, velen van hen genas Hij en velen ontvingen een nieuw perspectief. In de sacramenten wil Jezus nog steeds op die manier bij ons zijn. Daarom kunnen we in de sacramenten Jezus op bijzondere wijze ontmoeten en wil Hij ons kracht geven voor onze levensweg. Dit veronderstelt van onze kant wel geloof, want sacramenten zijn geen magie. Kortom: Welke sacramenten zijn er en wat betekenen ze? En wat is de relatie met het dagelijkse leven? Deze keer staan **de sacramenten in het algemeen** centraal.

God is betrokken op u en mij!

De katholieke Kerk kent zeven sacramenten. Kent u ze alle zeven? Als je van een afstandje naar de sacramenten kijkt, zou je kunnen zeggen: het zijn rituelen die mensen begeleiden op hun levensweg, van het wieg tot het graf. Dat is zo, maar er is nog een diepere laag: elk sacrament is een uitdrukking van hoe nabij God de mensen wil zijn. Dat begint al hoe bij hoe Hij optrekt met het volk Israël (daarover lezen we in het Oude Testament), maar het komt heel bijzonder naar voren als God mens wordt in Jezus Christus (begin van het Nieuwe Testament). Dit feest van *de menswording* (of met een ander woord *incarnatie*) van God, vieren we met Kerstmis. En daarna lezen we in de Bijbel hoe Jezus met mensen omgaat: hoe Hij tot ze sprak, naar ze luisterde en ze genas... Het goede nieuws is, dat in de sacramenten Jezus nog steeds op die manier bij ons is.



Hij is betrokken op de mens, op u en mij. Hij wil ons zijn betrokkenheid laten horen, maar ook laten *ervaren* of *voelen*. Vandaar dat er naast “woorden” bij de sacramenten ook altijd “iets fysieks” (met een element) gebeurt. Bijvoorbeeld bij het doopsel met water, het vormsel met olie. De kerkvader Augustinus zei het al: “Een woord komt bij een element en het wordt een sacrament”. Of in de woorden van de hedendaagse theoloog Marcellino d’Ambrosio: “De sacramenten zijn *God’s body language*” (God’s lichaamstaal).

Ons antwoord: geloof

Als we erover nadenken, is het ongelooflijk: de God van hemel en aarde, die zo nabij wil zijn! Echter we weten: een goede vriendschap komt altijd van twee kanten. En zo is het ook met God. De sacramenten veronderstellen ons geloof. Anders kan God niets doen. Een mooi voorbeeld uit het evangelie is de vrouw, die aan bloedvloeïngen leed (o.a. in Lucas 8). Ze had geloof dat Jezus haar kon genezen en in dat geloof raakte ze in een drukke menigte de zoom van zijn mantel aan. En ze werd genezen! Zij kan een voorbeeld zijn voor ons, dat ook wij met geloof de sacramenten ontvangen. Bijvoorbeeld, als we het sacrament van de Eucharistie



ontvangen, kunnen we stil in ons hart tot Jezus zeggen: “Heer, ik geloof dat ik U mag ontvangen, dat U hier aanwezig bent, en dat U mij kunt genezen. Helpt U me om trouw te blijven aan U en aan de mensen/taak waarvoor U mij roept”.

In het volgende nummer van Samen Kerk zal het sacrament van **het doopsel** besproken worden. <

Mirjam Spruit

De zeven sacramenten

- het doopsel
- het vormsel
- de eucharistie
- het sacrament van boete & verzoening (de biecht)
- het huwelijk
- de wijding
- de ziekenzalving

Een indeling van de sacramenten...

De sacramenten van doopsel, vormsel en eucharistie horen bij elkaar. Ze worden ook wel *initiatiesacramenten* genoemd. Dat wil zeggen: door deze sacramenten wordt je opgenomen (geïnitieerd) in de Kerk, je hoort dan echt bij de club! Als mensen op latere leeftijd gedoopt worden, worden deze sacramenten ná elkaar in een zelfde viering, bij voorkeur in de Paasnacht, toegediend.

Het huwelijk en de wijding zijn twee sacramenten die vooral zijn gericht op het welzijn en geluk van de ander, hoewel ze ook bijdragen aan je eigen welzijn. Het sacrament van boete & verzoening en de ziekenzalving tenslotte, zijn gericht op de genezing en heling van de persoon.

Nog een indeling van de sacramenten...

Een andere indeling is nog de volgende: er zijn sacramenten, die je eenmalig ontvangt: het doopsel, het vormsel en de wijding. Andere sacramenten kun je *meer keren* ontvangen: de ziekenzalving, het sacrament van boete en verzoening, en vooral de eucharistie. En eventueel het huwelijk (als je echtgeno(te) overleden is en je opnieuw wilt trouwen).



Kerkbalans: 40 jaar succesvol interkerkelijk samenwerken

'In al die veertig jaar dat we met verschillende kerken jaarlijks de actie Kerkbalans uitvoeren, is er eigenlijk nooit één wanklank geweest', zegt econoom Emile Duijsens die namens de Rooms-Katholieke Kerk voorzitter van de commissie Kerkbalans is. Kerkbalans is al veertig jaar dé formule waarmee vijf verschillende kerkgenootschappen hun kerkleden jaarlijks vragen om een financiële bijdrage.

Samenwerking tussen vijf kerkgenootschappen

Kerkbalans is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De actie kende sinds het begin in 1974 jarenlang een stijgende lijn. De gezamenlijke aanpak en daarmee het efficiënt delen van de kosten voor de campagne, heeft goede resultaten opgeleverd. Nog steeds is de actie succesvol, al merkt de commissie de laatste jaren dat de opbrengsten beginnen terug te lopen. Voor 2012 kwam dat neer op een vermindering van gemiddeld zo'n 2,8 procent. Deels wordt dit

opgevangen doordat ook de uitgaven van de deelnemende kerken gemiddeld teruglopen. Dit compenseert elkaar echter niet helemaal en daarom doen de deelnemende kerken van actie Kerkbalans ook dit jaar weer een dringend beroep op hun kerkleden om gul te geven.

'Uw gave draagt er onder meer aan bij dat het pastorale werk doorgang kan vinden, dat meer kerkgebouwen in stand kunnen worden gehouden en uiteindelijk dat de christelijke cultuur, normen en waarden hun plek houden in de Nederlandse maatschappij', zegt predikante Leonie Bos tegen de kerkleden. Bos maakt namens de Protestantse Kerk in Nederland deel uit van de commissie Actie Kerkbalans.

Dankzij vrijwilligers

Het geld van Actie Kerkbalans komt niet in een gezamenlijke pot. Elke gever geeft voor zijn eigen kerkgenootschap. Het geld komt geheel ten goede aan de eigen parochie waar het gebruikt wordt voor betaling van het pastoraat, onderhoud van het kerkgebouw en andere voorkomende kosten.

Het blijvende succes van de actie Kerkbalans komt voort uit het feit dat plaatselijke vrijwilligers op pad gaan om mensen te motiveren om te geven. Daar is de commissie ontzettend dankbaar voor. 'Zonder de lokale vrijwilligers had Kerkbalans in die veertig jaar nooit het succes kunnen opleveren waar we nu met elkaar op terugkijken. We hopen ook dit jaar weer op hun optimale inzet', aldus voorzitter Duijsens. <



Uit de kroniek en de agenda

- Op 5 januari vierde Mgr. Hendriks de Eucharistie in Munstergeleen in Limburg ter gelegenheid van de 121e sterfdag van de heilige Karel Houben.



Op de foto de hulpbisschop tijdens de Homilie.

- Op 6 januari bezocht de hulpbisschop het Grootseminarie Redemptoris Mater.



Op de foto de hulpbisschop met de studenten van het Grootseminarie Redemptoris Mater.

- Op 10 januari was de bisschop gastheer bij de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Zie de reportage op pag...



De bisschoppen en Mgr. Wolderink ontvangen de eerste gasten.

- Op zondag 12 januari ging de bisschop voor in de feestelijke Eucharistieviering bij gelegenheid van de fusie van de parochies in Amsterdam oud-west tot de Emmaus Parochie. Aansluitend was de bisschop in Amsterdam bij de

afscheidsreceptie van Pater E. van Heyst S.S.S. zie verder op pag.



Mgr. Punt met pater E. van Heyst sss.

- Op maandag 13 januari vergaderden de bisschoppen met de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
- Op 15 januari vergaderden de bisschoppen met de Diocesane pastorale raad.



De bisschoppen met de bijna voltallige DPR.

- Op 16 januari vergaderden de bisschoppen met de staf van het bisdom.
- Op 21 januari ontvangt de bisschop de overste van de Spiritijnen.
- Op 22 januari vergadert de bisschop met de permanente raad van de Bisschoppenconferentie.
- Op 27 januari vergaderen de bisschoppen met de prieterraad.
- Op 29 januari vergaderen de bisschoppen met het Kathedraal kapittel en de dekens.
- Op 31 januari ontvangt de bisschop de overste van de Paters van het Mensgeworden Woord.
- Op 8 februari is de bisschop bij het 50-jarig priesterjubiläum van Mgr. van Luyn.
- Op 9 februari brengt de bisschop een bezoek aan Roermond.
- Op 10 februari verricht de bisschop de inzegening van de nieuwe pastorie in Volendam.
- Op 11 februari vergaderen de bisschoppen met de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
- Op 12 februari vergadert de bisschop met het Bestuurscollege van het Militair Ordinariaat.
- Op 14 februari biedt de bisschop een diner aan bij gelegenheid van het vertrek van Mgr. M. de Groot en Dhr. Moneé uit de Raad voor Economische Aangelegenheden van het bisdom.

Nieuwjaarsreceptie bisdom Haarlem-Amsterdam

Op 10 januari was de traditionele nieuwjaarsreceptie van het Bisdom Haarlem-Amsterdam die dit jaar samenviel met de 68^e verjaardag van onze bisschop Mgr. J.M. Punt. Vele honderden mensen zijn naar de receptie gekomen om de bisschoppen en elkaar een zalig nieuwjaar te wensen. Voor de bisschop waren er vele hartelijke felicitaties voor zijn verjaardag. De fotoreportage geeft een goed beeld van de feestelijke bijeenkomst. <



Grootmeesteres Mevrouw Mr. Martine van Loon-Labouchere met Mgr. Punt.



Vice-Admiraal Borsboom, commandant zeestrijdkrachten en Admiraal Benelux.



Apostolisch nuntius Mgr. Dupuy in gesprek met zusters.



De proost van het Kapittel en diaken André Weijers.



Een geanimeerd gesprek.



Ook voor de inwendige mens werd gezorgd.



Seminarist Teun Warnaar biedt namens de studenten een geschenk aan.



Een onderonsje...

De foto's zijn gemaakt door...

'n beetje crypto



Horizontaal

1. Dan is Kortjakje niet ziek 4. Dat vervoermiddel wil wel Fl. 2,50 7. Laat eten is ook een sacrament 9. Muzikaal Frans woordje vliegt rond de toren 10. Wordt zo'n grote zak verafgood? 11. Het werkt niet 12. Van begin tot eind: voetbal 14. Deze Turk met oosters eten is ongehuwd 15. Hij heeft met die Engelse juffrouw een zending

Verticaal

1. Ik verstuurde een bloeiwijze, maar dat mag niet 2. Hij hoort slecht in de cosmetica 3. Groet aan de erfelijkheidsdrager, het is u vergeven 4. Zo'n klein mannelijk diertje kan niet lopen 5. Dit zeedier verwondt u 6. Klinkt alsof dit gezongen wordt in de kiosk door een altaardienaar 7. Het eerste snoer, anders gezegd 8. De leerlingentest wordt vastgemaakt met een touw? 11. Nog een keer! 13. Dat is de bedoeling, je moet er maar animo voor hebben

Oplossing opsturen naar het redactiesecretariaat Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem



De winnaars van het cryptogram november 2013 zijn:

Fam. B. Hageman, Schoorl, A.P. de Wit, Alkmaar, Mevr. A. Harmsen-Grotholt, Almere.

Oplossing november 2013

Onbekende geschiedenis (78)

Dhr. Adriaan Klaver uit Dirkshorn is al geruime tijd bezig met zijn familieonderzoek. Daarin komt ook de Franciscaner Pater Albert Louwe voor, geboren op 14 december 1899 in de gemeente Zijpe en overleden op 6 januari 1971 in Den Haag. In het familiearchief bevindt zich een groepsfoto waarop een jonge Albert Louwe, geheel rechts, met een tiental vermoedelijk medestudenten staat afgebeeld. Albert Louwe is in 1921 ingetreden in de orde van de Minderbroeders en noemde zich sindsdien Manuel Louwe. In 1928 werd hij tot priester gewijd. Herkent u een of meerdere jongens op de foto of heeft u iets te vertellen over deze pater Manuel Louwe? Stuur dan uw reactie naar Redactie Samen Kerk, t.a.v. dhr. Floor Twisk (archivaris), Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Per e-mail kan ook via: ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl



Onbekende geschiedenis (77)

Van de twee onbekende foto's in het archief van de Zeereerwaarde Heer Henricus Wilhelmus Jacobus Kuipers (1921-1999) is de foto van het kerkinterieur herkend door dhr. Hans Kleene. Vanwege zijn hobby kerkarchitectuur zag hij dat de foto genomen is in de Sint Lambertuskerk te Nederwetten, een dorp in de provincie Noord-Brabant in de naaste omgeving van 's-Hertogenbosch. De kerk, een neo-romano-gotische kruisbasiliek, werd gebouwd in 1894-1895 naar een ontwerp van E. Corbey. De namen van het bruidspaar moet hij echter schuldig blijven. De tweede foto met bisschop Mgr. Th.H.J. Zwartkruis, in een vrolijk gesprek verwickeld met een meisje, leverde geen reacties op. Daarom nu een tweede poging: waar en wanneer en bij welke gelegenheid is deze foto genomen en wie is het meisje en wie is de priester die rechts naast de bisschop zit?



Onbekende geschiedenis (76)

De door mw. Ria Breuer-van Eerden uit Haarlem ingezonden portretfoto van een voor haar onbekende "Pater Flaas" en de door dhr. Sjaak Schraag uit Den Burg op Texel aangeleverde foto van een onbekende postulante hebben ook na een tweede plaatsing in "Samen Kerk" geen enkele reactie opgeleverd. Helaas moeten we deze zaak nu sluiten.



Opsporing gezocht (9)

Dhr. Henk Dinkgreve uit Purmerend is op zoek naar een exemplaar van de boeken "Lectionarium voor de Zondagen A-cyclus" en "Lectionarium voor de Zondagen B-cyclus". Beide boeken zijn uitverkocht en het op de markt komen van een nieuwe druk kan nog wel enige tijd duren. Hij wil beide boeken graag tijdelijk lenen om te gebruiken bij de vieringen in de parochies H.H. Nicolaas en Catharina / H. Paulus te Purmerend. Wie kan hem helpen?

Hebt u zelf een onbekende foto van een kerkelijke gebeurtenis of een priester, pater of zuster en wilt u er meer van te weten zien te komen, dan kunt u deze opsturen naar de redactie van Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. De foto ontvangt u zo spoedig mogelijk weer retour.

Stille Omgang

Jongerenprogramma 2014: "Open UP!"

Amsterdam, de grootste en drukste stad van Nederland. Er gebeurt veel en het is er bijna nooit stil. Of misschien toch? Op 22 maart 2014 vindt daar voor de negende keer het jongerenprogramma van de Stille Omgang plaats. Het SO-jongerenprogramma is uitgegroeid tot een Katholiek jongerenevenement van nationale omvang. Ook dit jaar komen er weer honderden jongeren uit het hele land naar de hoofdstad van het land. Het thema van het jongerenprogramma is dit jaar "OPEN UP".

Drukke op straat, Facebook, volle agenda's en als je ontspanning zoekt, komt een oneindige stroom, berichten, selfies en 9GAG foto's je tegemoet. Waar vind ik dan nog stilte? Ben ik nog wel eens stil en lukt me dat eigenlijk nog wel? Het thema van het jongerenprogramma is dit jaar "OPEN UP!". Tijdens het jongerenprogramma gaan we op zoek naar hoe we ons kunnen openstellen voor God. Hoe we onszelf kunnen stil maken om te luisteren naar Hem. Waarom is dat zo belangrijk? Het is lastig om stil te staan bij wat we doen. En wat we doen, waarvoor doen we dat eigenlijk?

Laat je door het programma meevoeren vanuit de chaos op zoek naar de stilte. Onder meer houden we een kleine 'College tour' waarin we onze sprekers aan de tand voelen over onze vragen. Hoe doen zij dat? En waar lopen zij tegenaan? We laten ons inspireren door de muziek van verschillende artiesten. Gooi alles lekker los met de Antilliaanse gospelgroep Praising Joyfully, vindt inspiratie in de muziek van Marnix Emanuel en laat je meevoeren door de melodieën van Hanneke Ruijs.

De avond bestaat uit drie delen. We beginnen met het bovengenoemde programma. Daarna volgen de Eucharistieviering en de aanbidding, waarin bisschop Punt ons zal voorgaan. We sluiten af met het gezamenlijk lopen van de Stille Omgang door de stad. Laat je inspireren door alles wat op je af komt en "OPEN UP!".

WANNEER? Het SO-jongerenprogramma vindt plaats op zaterdag 22 maart 2014

WAAR? Het SO-jongerenprogramma vindt plaats in de Basiliek van de Heilige Nicolaas

TIJD? Aanvang: 19:15

KOSTEN € 7,50

MEER INFO www.stille-omgang.nl/jongeren www.facebook.com/StilleOmgang

Aanmelding gewenst via aanmelding@stille-omgang.nl.



Ruim 75 jongeren bij elkaar voor kerstdiner in Alkmaar

Het is alweer even geleden, maar dit is dan ook de Samen Kerk sinds Kerstmis. Op 15 december kwamen ruim 75 jongeren (16-30) uit ons bisdom in Alkmaar bij elkaar voor een bijzonder kerstdiner. Voorafgaand aan het kerstdiner hadden de jongeren een gebedsviering voorbereid met kapelaan Jeroen de Wit. Aan de jongeren was gevraagd ook iets mee te nemen voor de voedselbank in Amsterdam Osdorp, waar ruim voor werd ingezameld. Een uitgebreid verslag met foto's is te lezen op de website van het bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl



Impressie

DiaconAction 2013-2014

Honderden jongeren in Nederland zetten zich ieder jaar in voor DiaconAction. Tot voor kort in het derde weekend van november. Vanaf dit jaar is er meer ruimte om DiaconAction ook in een ander weekend te organiseren. Op dit moment hebben alleen al in ons bisdom zeker 150 jongeren deelgenomen aan DiaconAction en zich daarmee ingezet voor iemand uit hun eigen omgeving. Nu al een heel mooi resultaat en dat terwijl het DiaconAction seizoen nog niet eens is afgelopen! Een korte impressie van enkele activiteiten van jongeren uit Beverwijk, Heemskerk, Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

Leerlingen van het **Kenemer College te Beverwijk** en het kinderkoor "de Heemsklokjes" uit de **Laurentius en Mariakerk te Heemskerk** organiseerden samen een optreden voor bewoners met een beperking van de Hartekampgroep in het kader van DiaconAction. De leerlingen waren goed voorbereid op de middag en ze hadden vooraf instructies gekregen op welke wijze zij de bewoners konden benaderen. Niet iedereen had al eens eerder iemand met een beperking van zo dichtbij ontmoet en dat maakte indruk.



De jongerengroep **M25 uit Hoofddorp** deed dit jaar ook weer mee aan DiaconAction met een inzamelingsactie voor de voedselbank. Met succes! Tien jongeren van de jongerengroep hebben in de ochtend en middag voedsel ingezameld voor de voedselbank Haarlemmermeer. Bij de ingang van de Albert Heijn werd gevraagd bepaalde producten te kopen en boodschappenlijstjes werden uitgedeeld. De gekochte producten, zoals fruit, houdbare producten als melk en pannenkoekenmix werden in maar liefst 51 (!) overvolle kratten verzameld. Er was een man die een volle winkelwagen producten kwam brengen en een jongen die alleen maar naar de winkel ging voor een pakje sigaretten, maar met een volle winkelmand terugkwam voor de voedselbank! Of een paar stoere types die naast hun blikjes energiedrank ook tien blikjes tomatenpuree hadden gekocht en later terugkwamen om (met geld van hun ouders gekregen) nog grote zakken rijst te kopen. Het resultaat was (naast de 51 kratten en opbrengst van de collectebus) een superleuke dag die de groep volgend jaar graag nog een keer over doet!



Naast deze activiteit hebben de parochies uit Hoofddorp en **Nieuw-Vennep** DiaconAction ook geïntegreerd in het vormselproject. Dit jaar hebben de vormelingen geholpen met het inzamelen van duizenden ingepakte schoendozen voor het project 'Schoenmaatje' van Edukans. Ook is er in Nieuw-Vennep een benefietconcert georganiseerd voor de slachtoffers van de Filipijnen.

Vormingsweekenden: "The Next Step"

In februari, maart en mei 2014 (zie agenda) worden door Jong Katholiek drie landelijke vormingsweekenden georganiseerd voor jongeren (16-30). Een prachtig aanbod voor als je je geloof verder wilt verdiepen. Deze drie weekenden worden georganiseerd voor jongeren die toe zijn aan een volgende stap in hun geloof; die meer kennis en verdieping zoeken en willen opdoen. Totale kosten voor de weekenden zijn € 199,00 all in. Meer informatie: www.jongkatholiek.nl

agenda

- >> 15 feb. Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers, Haarlem
- >> 21-23 feb. Vormingsweekend I; Next Step, Heiloo
- >> 1 maart College Tiltberg Jongerenpastoraat III, Vogelenzang
- >> 22 maart Stille Omgang, jongerenprogramma, Amsterdam
- >> 28-30 maart Vormingsweekend II; Next Step, Helvoirt
- >> 12 april Bavo-dag, Haarlem
- >> 13 april Palmzondag met jongerenplatform
- >> 2-4 Mei Vormingsweekend III; Next Step, Helmond
- >> 7 juni Diocesane vormselviering, Heiloo
- >> 14 juni Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers, Haarlem
- >> 22 juni Sint Jansprocessie, jongerenprogramma, Laren
- >> 28-29 juni Katholieke Jongerendag (nieuwe stijl), Nieuwkuyk
- >> 9-12 juli Tienerkamp, Heiloo

Meer informatie over activiteiten in het volgende seizoen: www.jongbisdomhaarlem.nl of 023-5112635

JONGEREN
pastoraat

Bisdom van Haarlem

THE NEXT STEP



JUBILEA

JUBILEA Reguliere priesters wonend en/of werkend in het bisdom Haarlem-Amsterdam in 2014

5 januari • 50 jaar

W.F. Kuyken msf.
Schouw 29, 1113 HX DIEMEN
Telefoon 020 695 61 92

9 februari • 50 jaar

Mgr. drs. A.H. van Luyn sdb.
Straßensweg 3, 53113 Bonn-Duitsland

13 maart • 60 jaar

J.M.W. Maassen osa.
Glipperdreef 199-b, 2104 WG Heemstede
Telefoon 023 548 44 10

15 maart • 50 jaar

Mgr. J.G.M. van Burgsteden sss.
N.Z. Voorburgwal 373, 1012 RM Amsterdam
Telefoon 020 626 68 17

25 mei • 40 jaar

P. Begheyn s.j.
Singel 448, 1017 AV Amsterdam
Telefoon 020 344 66 50

1 augustus • 55 jaar

Drs. H.A. Zijlmans ocd.
Plantage Parklaan 17, 1018 ST Amsterdam
Telefoon 020 623 04 25

Jubilea Seculiere priesters en diakens van het bisdom Haarlem-Amsterdam en jubilea Seculiere priesters en diakens andere bisdommen wonend en werkend in het bisdom Haarlem-Amsterdam in 2014

1 maart • 12½ jaar

A.M.M. Overmars
Kerkplein 25, 1935 EW Egmond-Binnen
Telefoon 072 506 18 88

23 mei • 50 jaar

H.A.M. van der Hulst
Julianaweg 72, 1131 DC Volendam
Telefoon 0299 36 34 34

23 mei • 55 jaar

Mgr. dr. R.G.W. Huysmans (priester bisdom Rotterdam)

Valkenburgerstraat 41, 1011 MG Amsterdam
Telefoon 020 422 77 62

23 mei • 50 jaar

J.C. Kieftenburg
Aardebaan 20, 1716 WC Opmeer
Telefoon 0226 35 74 35

23 mei • 50 jaar

Mgr. F.H. Kuttschrütter
Jekerstraat 6, 1784 DL Den Helder
Telefoon 0223 63 09 11

23 mei • 55 jaar

Dr. B.A.M. Peters
Kortenaerlaan 35, 2121 XJ Bennebroek
Telefoon 023 532 71 93

23 mei • 50 jaar

P.G. Picavet
P.O. Box 915, Kirra Road 18 B, Jinja, Uganda
Oost-Afrika

23 mei • 50 jaar

A.H. Tönis
Oude Waelweg 54, 1111 SZ Diemen
Telefoon 020 619 43 30

23 mei • 50 jaar

Drs. J.C. Vanderstadt
De Ruijterlaan 67, 2121 VH Bennebroek
Telefoon 023 822 10 70

23 mei • 55 jaar

Drs. J.L. Wenneker
Jacob van Ruysdaelstraat 12, 1394 GH Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 25 27 77

8 juni • 121/2 jaar

H. Veldhuis Diaken
Archipel 15 - 48, 8224 GE Lelystad
Telefoon 0320 24 76 76

11 juni • 65 jaar

G.P. Keukens
Drecht 9, 8032 CH Zwolle
Telefoon 038 453 38 94

12 juni • 60 jaar

A.J.M. Brabander
Schoterweg 194, 2021 HX Haarlem
Telefoon 023 527 55 20

12 juni • 60 jaar

A.H.G. Imbens
Zorgcentrum Gouwestein, van Bergen IJzendoornpark 7,
2801 AA Gouda

12 juni • 60 jaar

F.P.G. Jansen
Woonzorgcentrum Molenweide, Kamer 205
Achterberghstraat 18, 5281 AB Boxtel

12 juni • 60 jaar

J.H.B. Vos
Mgr. Aengenentlaan 3, (Kamer B 17),
2361 GB Warmond
Telefoon 0252 21 80 32

12 juni • 60 jaar

G.W.M. de Wit
Fraterhuis St. Jozef,
Schorteldoeksesteeg 1, 3732 HS De Bilt
Telefoon 030 697 62 22

19 juli • 55 jaar

N.H.A. de Gooijer
Diaconessenlaan 119, 1411 MC Naarden
Telefoon 035 697 16 59

25 juli • 60 jaar

D.C.J. de Vries
Meijerslaan 366, 2105 PM Heemstede
Telefoon 023 512 08 98

8 augustus • 50 jaar

Dr. A.W.G. Jaakke
Boomgaardweg 45, 1326 CT Almere
Telefoon 036 545 12 23

28 september • 40 jaar

Dr. J.W.A. Laurent

Vincent van Goghstraat 122, 1328 AA Almere
Telefoon 036 848 90 81

3 november • 40 jaar

J.P.A. Adolfs
Eyckenstein 223, 1187 HZ Amstelveen
Telefoon 020 645 13 26

17 november • 40 jaar

L.J.M. Nederstigt
Roomtuintjes 74, 1093 ST Amsterdam
Telefoon 020 665 81 63

25 november • 12½ jaar

B.C. Beemster
Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo
Telefoon 072 505 55 89

25 november • 12½ jaar

A. Tocco
Paadje 22, 1733 NE Nieuwe Niedorp
Telefoon 0226 41 34 77

19 december • 50 jaar

W.H. Al
Polenstraat 107, 2034 XM Haarlem
Telefoon 023 536 13 55



UITVAARTVERZORGING A. DE JONG

sinds 1966 een vertrouwd gezicht
voor een uitvaart vanuit het bisdom

persoonlijke begeleiding vanuit een familiebedrijf

Alle persoonlijke en rituele wensen zijn mogelijk.

voor vrijblijvende inlichtingen: tel.: (020) 676 1337
Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam, dejong@uitvaart.nl
www.amsterdamuitvaart.nl

lid van de BGNU

uitvaartverzekeringen



Monumentenwacht Noord-Holland

Bouwkundige inspecties en
adviezen aan particulieren,
ondernemingen, stichtingen en
overheden over monumentale
gebouwen in Noord-Holland
• Beoordeling van offertes en
prijsopgaven • Bereikbaarheids- en
veiligheidsplannen

info@monumentenwachtnoordholland.nl
www.monumentenwachtnoordholland.nl

T: 075 6474588
F: 075 6474593
Veerdijk 32, 1531 MS Wormer
Postbus 79, 1520 AB Wormerveer

Op vrijdag 13 december klom Mgr.Hendriks helemaal naar boven op de steigers van de kathedrale basiliek van Sint Bavo om daar drie beelden te onthullen en in te zegenen die de dag ervoor waren geplaatst: Henoeh, Mozes en Christus. Koster Stefan had gezorgd voor wijwater, stola en rituale, zodat alles "rite ac recte" kon gebeuren, al was het op grote hoogte! Beneden op de stoep aan de Leidsevaart-kant van de kathedraal stonden sponsors, mensen die bij de bouw en restauratie betrokken zijn en andere belangstellenden toe te kijken.



Uw foto in Samen Kerk?

Hebt u een mooie foto die u wilt delen met de lezers van Samen Kerk?

U kunt uw bijdrage per e-mail sturen aan >> BKlaassen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Per post kan natuurlijk ook: Samen Kerk, postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Vermeld kort bij welke gelegenheid de foto genomen is en wie erop te zien is.