

# OPROEP AAN ALLE ALMEERDERS

Overall worden hartverwarmende initiatieven genomen om in de huidige noodsituatie iets voor onze medemens te kunnen betekenen. Wij willen u het volgende vragen:

- - **Bent u bereid om boodschappen te doen** voor iemand die aan huis gekluisterd is?
  - **Bent u bereid om bij gezinnen thuis op de basisschoolkinderen te passen**
  - **Bent bereid telefonisch een praatje te maken met mensen** die het huis niet uit kunnen, mogen of durven?
- - **Wie heeft er hulp nodig?**

Wie kan geen boodschappen doen of geen medicijnen ophalen? Of wie heeft een paar uur oppashulp nodig en zit met z'n handen in het haar hoe dat opgelost kan worden? Ook als u telefonisch een praatje wilt maken of uiting wilt geven aan uw onzekerheden zijn wij er voor u!



## Meld je aan!

### Als hulp of als hulpvrager.

Je kunt jouw aanbod of vraag mailen naar:

**info@maatjesalmere.nl**

Hierbij hebben we voor een snelle match de volgende gegevens nodig:

- Naam aanvrager/aanbieder
- Adres / wijk
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Welke hulp heeft u nodig\*
- Welke hulp wilt u aanbieden\*

\*(boodschappen, oppas, praatje maken of tips tegen verveling)

Niemand kan iemand 100% veiligheid bieden, maar we kunnen wel trachten er voor elkaar te zijn. Neem juist daarom alle veiligheid en voorzorgsmaatregelen in acht en bezoek of help geen mensen als u zich bijv. niet lekker voelt of verkouden bent. Blijf vooral nadenken.

Samen kunnen wij deze nare tijd overleven en weer de waarde van een hartelijke en warme gemeenschap ontdekken. Mensen hebben elkaar nodig!

Een initiatief van de Parochiële Caritas Instelling  
en RK Bonifatius Parochie Almere