

Franciscus van Assisi (1182-1226).

Franciscus is in Assisi geboren als zoon van een rijke koopman. Hij is in luxe opgegroeid. Zijn vader ging ervan uit, dat Franciscus hem zou opvolgen. Franciscus had andere plannen: hij wilde ridder worden. Hij vocht in de oorlog tegen Perugia en werd krijgsgevangen gemaakt. Een jaar lang was hij opgesloten in een kerker; toen kon zijn vader hem vrijkopen. Al in de gevangenis was Franciscus ziek geworden; het duurde lang voordat hij beter was. Deze ervaringen zorgden ervoor dat hij anders in het leven ging staan. Hij zag melaatsen (mensen met een ernstige en besmettelijke huidziekte) op straat en werd getroffen door hun lijden. Vanaf dat moment zette hij zich in voor de zwakkeren in de samenleving.

Franciscus gooide zijn leven drastisch om. Hij deed afstand van al zijn bezittingen om een echte leerling van Jezus te kunnen zijn. Tegen de wil van zijn vader ging hij leven als een kluizenaar, in dienst van God. Hij vulde zijn dagen met bidden en het opknappen van een vervallen kerk. Hij trok rond en vertelde mensen over de blijde boodschap van Jezus Christus. Andere mannen wilden op dezelfde manier leven als Franciscus. Zo ontstond de kloosterorde van de Franciscanen, die nog steeds bestaat. De leden van deze orde worden 'minderbroeders' genoemd omdat zij zo sober mogelijk willen leven, solidair met de armen.

Franciscus van Assisi hield veel van de natuur. Hij zag de schepping als een geschenk van God. Aan het einde van zijn leven heeft hij het Zonnelied geschreven, over de dingen van de hemel (zon, maan en sterren), de dingen van de aarde (wind, water, vuur en aarde) en de levensweg van de mens. In het lied spreekt hij zijn dankbaarheid uit voor alles wat God geeft. Toen Franciscus het Zonnelied schreef, was hij al ziek. Er wordt gezegd dat hij het lied zelf heeft gezongen, zolang hij dat nog kon; daarna zongen twee van zijn broeders het voor hem. Het lied is heel bekend geworden en wordt nog steeds vertolkt.

Op 3 oktober 1226 is Franciscus gestorven. Twee jaar na zijn dood is Franciscus heilig verklaard door paus Gregorius IX. De dag na zijn overlijden, 4 oktober, is de feestdag van Sint Franciscus op de heiligenkalender van de Katholieke Kerk. In 1929 is deze feestdag uitgeroepen tot Werelddierendag, omdat Franciscus zoveel van dieren hield. Sint Franciscus is een voorbeeld voor veel mensen. De huidige paus van de Katholieke Kerk, Jorge Bergoglio, heeft bij zijn aantreden de naam 'Franciscus' aangenomen. Net zoals de man uit Assisi, wil deze paus zich inzetten voor de armen en de zwakkeren in onze samenleving.