

Naam cursus: Op reis in het Land van Geloven

Auteurs: Loet Swart en Marcel Elsenaar

Uitgave: KBS/Adveniat

Jaartal: 2010

Wat is de opzet van de cursus?

De deelnemers op verkenning laten gaan in het "Land van Geloven" door middel van ervaringen, ontmoeting en uitwisseling met 'mede-reisgenoten' aan de hand van het boek 'Op reis in het Land van Geloven'.

Korte beschrijving van de inhoud van de cursus

Aan de hand van zeven bestemmingen worden bronnen van inspiratie, traditie en actueel geloven verkend. Elke bestemming begint met een filmfragment (panoramafilmpje) van zo'n 15 minuten. Na het bespreken van de filmbeelden gaan de deelnemers actief aan de slag met verschillende opdrachten en oefeningen, die ingaan op geloofservaring en kennis van de traditie. Excursies kunnen deel uitmaken van het programma. Een bezoek aan een bestemming wordt altijd afgerond op een zogeheten 'pleisterplaats': een werkvorm waarin teruggekeken wordt en ieder nagaat wat hij of zij van deze bestemming meeneemt.

Het cursusboek 'Op reis in het Land van Geloven' biedt het kader. Het echte avontuur gebeurt in de ontmoeting en uitwisseling met reisgenoten in de groep, aan de hand van de opdrachten, het beeldmateriaal en prikkelende werkvormen. Er is een wisselwerking tussen het verkennen en onderzoeken van de geloofstraditie en het luisteren naar je eigen levensgeschiedenis. Een belangrijk uitgangspunt van de cursus is dat de deelnemers bereid zijn om elkaar hierbij in vertrouwen te nemen en met respect te bevragen. De begeleiders zien hierop toe.

Wat is de doelgroep?

De cursus is bedoeld voor een ieder die op verkenning wil gaan in het "Land van Geloven." Gezien de opzet van de cursus is deze specifiek geschikt voor rand-kerkelijken en zinzoekers in de brede zin van woord. De cursus blijkt ook goed aan te sluiten bij mensen die als volwassene gedoopt zijn, en bij mensen die actief willen worden als vrijwilliger in de parochie.

Hoeveel bijeenkomsten zijn er?

De cursus is opgezet als een jaarcyclus van drieëndertig bijeenkomsten. In de praktijk blijkt dat groepen er soms voor kiezen om de cursus over twee jaar uit te spreiden. Elk van de zeven bestemmingen bevat ongeveer vier à vijf bijeenkomsten.

Wat is er voor nodig om de cursus te geven?

Er zijn twee begeleiders nodig om de cursus te geven. Om begeleider te kunnen zijn van de cursus is het nodig om een train-de-trainer dag te volgen.

Daarnaast moet de groep uit tien tot vijftien personen bestaan om de groepsdynamiek voldoende te waarborgen.

Indien de cursus in een parochie(regio) wordt gegeven is er toestemming nodig van de betreffende pastoor.

Het complete cursuspakket bestaat uit:

- Cursusboek 'Op reis in het Land van Geloven' voor de deelnemers en begeleiders (€ 24,50);
- Handleiding 'Op reis in het Land van Geloven' voor begeleiders (€ 35 incl. dvd);
- Beeldmateriaal bij de cursus 'Op reis in het Land van Geloven' (dvd met panoramafilmpjes);

Wat is het unieke van deze cursus?

De cursus sluit aan bij ervaringen van mensen, wel of niet sterk met de kerk of het katholieke geloof verbonden. De cursus geeft een ieder de gelegenheid om stappen te zetten in zijn of haar spirituele zoektocht. Daarbij heeft de cursus een sterk interactief karakter. Bovendien bouwen de cursisten door het relatief grote aantal bijeenkomsten een hechte band met elkaar op.

Meer informatie

Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft in overleg met het Officium Catecheticum de verantwoordelijkheid voor de landelijke ondersteuning van deze cursus op zich genomen voor de periode 2010-2012. De uitvoering hiervan is tijdens deze periode uitbesteed aan Marcel Elsenaar. Dit is o.a. mogelijk door ondersteuning van het Skanfonds en het PIN.

Voor actuele informatie over informatieavonden, train-de-trainer dagen en plaatsen waar de cursus gegeven wordt: www.landvangeloven.nl

Materiaal bestellen bij

www.reliboek.nl

Uitgeverij Adveniat, tel. 073-613 32 20

