

Vakantiekriebels

Niets is zo plezierig om de koffer of rugtas te kunnen pakken en te weten dat het werk is gedaan. U heeft zich weer volop ingespannen om de blik van de kerk naar buiten te richten. Hartelijk dank voor uw inzet voor deze nuttige en nodige taak. Na de zomer ligt er weer genoeg moois te wachten, waar ik u nu graag al kort over informeer.

Adoptieproject Vastenactie

De Eigen Doelen van de Vastenactie hebben een naamsverandering ondergaan en heten vanaf nu: Adoptieprojecten. Parochies of groepen die een eigen project willen indienen als adoptieproject kunnen dat doen vóór 15 oktober 2013. Het aanvraagformulier en een handleiding zijn te vinden op [Vastenactieplaza](#). Het missiesecretariaat is graag bereid u bij de aanvraag te ondersteunen. Het campagneland voor 2014 wordt overigens Sierra Leone. Vastenactie ondersteunt daar het Diomplorproject in Koidu van de zusters van Cluny. Op 9 november vindt de landelijke startdag plaats in Utrecht.



*Lees de
dankbrief van
Sor Valdete uit
Honduras van
Vastenactie
2013*

VASTENAKTIE

Wereldmensen in uw parochie

Zo luidt het thema van de diocesane missie dag die dit jaar zal plaatsvinden in het Willibrordushuis, op 3 minuten lopen vanaf het station van Heiloo. Met dit thema willen we de nadruk leggen op de betekenis die de inzet in en voor de wereld heeft voor de bevlogen personen zelf en voor hun parochies/regio's. Velen gaan gesteund door hun gemeenschap op weg en brengen een verhaal mee terug, omdat ze geraakt zijn door een ervaring of ontmoeting, of zich concreet inzetten voor een doel. Er zijn lezingen van ervaringsdeskundigen die actief zijn in Eritrea en Indonesië. Tijdens 2 sessies workshops zult u in gesprek gaan met dragers van projecten in het buitenland (Burundi, Ethiopië en Burkina Faso) die in de eigen parochie geworteld zijn en nadenken over de 'sleutels tot succes'. U bent van harte welkom: 21 september van 10 tot 14 uur! Meer informatie ontvangt u na de zomer.

*Als iedereen ten minste 1 gast van
buiten de MOV zou meenemen
beloofd het een inspirerende dag te
worden....*



Ontmoetingsdag MISSIO

Oktober is Wereldmissiemaand. Dit jaar richt MISSIO de focus op de kleine christelijke gemeenschappen in Tanzania. Meer dan 20.000 zijn er actief. Zo'n gemeenschap bestaat uit 10 tot 15 gezinnen die bij elkaar komen om samen te bidden en te praten over hun problemen. Ze zien naar elkaar om en helpen elkaar waar nodig. Op zaterdag 28 september organiseert MISSIO een ontmoetingsbijeenkomst in Utrecht. Deze begint met een woorddienst in de kathedraal en een inleiding. Daarna zijn er diverse workshops. Op de [website van MISSIO](#) is meer informatie te vinden.

Vredesweek

De Vredesweek loopt dit jaar van 21 tot 29 september. Onder het motto "Act for Peace" wordt aandacht gevraagd voor moedige vredesactivisten in binnen- en buitenland, met dit jaar bijzondere aandacht voor Syrië. Uiteindelijk is Vrede iedere dag overal ter wereld belangrijk. U kunt een bijdrage leveren door bijvoorbeeld een stenen vredesduifje te versturen naar een persoon of groep die zich inzet voor een vreedzaam bestaan, een activiteit te organiseren of zelfs een lokale Ambassade van Vrede op te richten. Doe inspiratie op in het online actieboek van www.ministerievanvrede.nl



MOV, met de V van Vrede..



Reis naar Honduras

Het bisdom wil graag investeren in het verder vormgeven aan zijn vriendschapsrelatie met het bisdom Tegucigalpa in Honduras. Dit jaar heeft het land in de belangstelling gestaan als campagneland van de Vastenactie met o.a. de inzet voor teruggekeerde migranten in het Centro de Migrantes en de school Hogar de Nazaret, waarover in de laatste informatiekrant van de Vastenactie wordt geschreven. Onze contactpersoon in Honduras, de Nederlander Albert Ypma, ziet diverse mogelijkheden. Ten eerste zouden parochianen hun beroepservaring als bv onderwijskundige, schooldirecteur, medicus of jongerenwerker in kunnen zetten voor de school Hogar de Nazaret. Ten tweede zouden studentvrijwilligers of stage-studenten goed werk kunnen doen in het migrantencentrum, de school of weeshuis Casa del Niño. Ten derde is de benoeming van Paus Franciscus een aanwijzing dat er veel verwacht wordt van de Kerk in Latijns-Amerika. Voor een kleine groep priesters/pastorale medewerkers zou een studieverblijf van 2 / 3 weken kunnen worden georganiseerd rondom de vraag hoe de Kerk in Latijns-Amerika leeft en werkt. Heel graag vernemen we uw interesse. Bij voldoende animo zullen we concrete stappen zetten in de organisatie van een dergelijke reis.

Prettige zomer en graag tot ziens op 21 september!
Hartelijke groet, Evert Veldman