

Evangelisatie of pre-catechese en catechese: wat is het verschil?

Geloven is als een goed glas wijn...

Je hoort wel eens de volgende begrippen voorbij komen: pre-catechese, eerste verkondiging of evangelisatie. Hoe je het ook noemt, wat deze drie begrippen gemeen hebben, is dat ze duidelijk maken dat er iets *vóóraf* gaat aan de catechese in de parochies. Voordat er catechese gegeven kan worden aan welke doelgroep dan ook, is er eigenlijk pre-catechese nodig.

Niet "iets" maar "Iemand" staat centraal

Onder catechese verstaat de Kerk van oudsher het systematische onderricht over het katholieke geloof aan de verschillende doelgroepen. De laatste tijd komt er meer aandacht voor het feit dat dit onderricht nooit kennis alleen kan zijn, maar dat christen zijn een manier van leven omvat, die als het goed is aantrekkelijk is voor andere mensen. Niet een bepaalde geloofsinhoud staat centraal in het christelijke geloof, maar een Persoon, namelijk Jezus Christus. Het gaat niet om "iets", maar om "Iemand". Mensen helpen om de persoon van Christus te *ontmoeten*, dat is wat we noemen pre-catechese, eerste verkondiging of evangelisatie. Mensen helpen verder te *groeien* in deze relatie met Christus, hen te helpen om leerling te zijn van Jezus noemen we catechese. Dat houdt in: meer te weten komen over het katholieke geloof, maar ook leren bidden en leren leven als christen. Daarom is de band tussen catechese en liturgie enerzijds en diaconie en gemeenschapsopbouw zo belangrijk.

Geloven is als een goed glas wijn...

"Wie geregeld een goed glas wijn drinkt, is doorgaans een prima gastheer of gastvrouw. Hij of zij weet uit ervaring welke wijn er geschonken moet worden. Zo iemand verliest geen tijd met allerlei reclamebrochures of vergelijkingen van prijs en kwaliteit. Goede wijn behoeft geen krans. Juist omdat men zelf een uitstekende château geproefd heeft, wil men die graag aan zijn vrienden voorzetten.

Eigenlijk moest het net eender zijn in de geloofsoverdracht. Als een gelovige levenswijze echt een verschil maakt, wil men die graag met anderen delen. Het gaat daarbij niet om kennisoverdracht, maar om een manier van leven, die ook anderen gelukkig maken" (Uit: Over geloofsoverdracht bij jongeren, L. Aerts, in tijdschrift: Communio, 2001, nr 5).

In de praktijk: door elkaar heen

Idealiter wordt er dus eerst pre-catechese gegeven en kan de catechese daarop volgen. In de praktijk lopen echter pre-catechese en catechese door elkaar heen. Dat maakt het voor diegenen die catechese geven niet gemakkelijk. Door de veranderde situatie ontdekken mensen die gedoopt zijn en soms zelfs catechese hebben ontvangen, pas later in hun leven de kracht die het evangelie uitstraalt en wat het betekent om leerling van Jezus te zijn. Daarom is catechese in vele gevallen ook en soms hoofdzakelijk eerste verkondiging. Het eigen getuigenis van de diegene die catechese geeft, speelt daarin een wezenlijke rol.